



ΣΩΜΑ  
ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ



## 22 Φεβρουαρίου - Ημέρα Σκέψης και Φιλίας



Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια Πρόσκοποι εορτάζουν στις 22 Φεβρουαρίου 2015 – ημέρα γενεθλίων του Ιδρυτή Robert Baden Powell (22 Φεβρουαρίου 1857 – 8 Ιανουαρίου 1941) και της συζύγου του Olave Baden Powell (22 Φεβρουαρίου 1889 – 25 Ιουνίου 1977) – την **Ημέρα Σκέψης και Φιλίας**.

Όπως κάθε χρόνο την σημερινή ημέρα, Πρόσκοποι απ' όλο τον κόσμο συγκεντρωνόμαστε προκειμένου:



- να αναπολήσουμε τα πρώτα βήματα του Προσκοπισμού...
- να σκεφτούμε τους αδερφούς Προσκόπους όλου του κόσμου...
- να θυμηθούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στη ζωή, εκτός από την αγάπη, τη φιλία και τη συναδέλφωση μεταξύ όλων μας, Προσκόπων και μη, για έναν καλύτερο κόσμο...
- να ανανεώσουμε την Προσκοπική μας Υπόσχεση, υπενθυμίζοντας στον εαυτό μας το καθήκον να ζούμε Προσκοπικά και σύμφωνα με τον Σκοπό και τις Θεμελιώδεις Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης.



Η Προσκοπική Υπόσχεση και ο Νόμος δεν αποτελούν μονάχα οδηγό για μια καλύτερη ζωή, αλλά μας ενώνουν σε μια μεγάλη οικογένεια – την Προσκοπική Οικογένεια – ανεξαρτήτως φυλής από την οποία καταγόμαστε, θρησκευάτος που πιστεύουμε ή κοινωνικοπολιτικής τάξης που προερχόμαστε.

Η δυναμική της Προσκοπικής Κίνησης επικεντρώνεται στην απλοϊκότητα και το μήνυμα που απορρέει απ' αυτήν και συμπυκνώνεται στην φράση "**να είσαι πάντοτε πρόθυμος να κάνεις το καλύτερο δυνατό = ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ = Be Prepared**" σε κάθε τομέα δραστηριότητας της ζωής σου που επέλεξες για τον εαυτό σου.

Όπως είπε και ο Ιδρυτής μας: «Ξυπνήστε! Σηκώστε τα μανίκια για δουλειά! Έχετε μόνο μία ευκαιρία να ζήσετε, γι' αυτό και αξιοποιήστε με το καλύτερο δυνατό τρόπο το κάθε της λεπτό!»



## Τελευταίο μήνυμα του Baden Powell

Ο Ιδρυτής της Προσκοπικής Κίνησης στο τέλος της ζωής του απευθυνόμενος προς όλους τους Προσκόπους, έγραψε το παρακάτω μήνυμα. Το κείμενο που ακολουθεί βρέθηκε και δημοσιεύθηκε μετά το θάνατό του:

*Αγαπητοί μου Πρόσκοποι,*

*Αν ποτέ παρακολουθήσατε την παράσταση του Peter Pan θα θυμάστε ότι ο Αρχηγός των πειρατών ετοιμάζε πάντοτε τον επιθανάτιο λόγο του, επειδή φοβόταν μήπως δεν πρόφτανε να τον ετοιμάσει όταν θα ήταν ο καιρός. Αυτό μοιάζει πολύ με ότι μου συμβαίνει σήμερα, αν και δεν πεθαίνω αυτή τη στιγμή, θα συμβεί αυτό προσεχώς και θέλω να σας στείλω λίγα λόγια για να σας αποχαιρετήσω.*

*Σκεφθείτε ότι είναι τα τελευταία λόγια που θα ακούσετε από εμένα, μελετήστε τα λοιπόν καλά.*

*Πέρασα μια ζωή πολύ ευτυχισμένη και η επιθυμία μου είναι ο καθένας σας από εσάς να την ζήσει τόσο ευτυχισμένα όσο και εγώ.*

*Πιστεύω ότι ο Θεός μας στέλνει στον χαρούμενο αυτό κόσμο για να ευτυχούμε και να απολαμβάνουμε τη ζωή. Την ευτυχία δεν την κάνει ο πλούτος, ούτε μόνο η επιτυχία της σταδιοδρομίας σας ούτε και οι ατομικές σας απολαύσεις.*

*Ένα βήμα προς την ευτυχία είναι να φροντίζετε να είστε υγιείς και δυνατοί όταν είστε παιδιά, για να γίνεται χρήσιμοι και να μπορέσετε να απολαύσετε τη ζωή όταν ενηλικιωθείτε. Η μελέτη της φύσεως θα σας διδάξει πόσο γεμάτος από ωραία και αξιοθαύμαστα πράγματα είναι ο κόσμος τον οποίο ο Θεός έφτιαξε για να απολαμβάνετε εσείς.*

*Να αρκείστε και να ευχαριστιέστε με εκείνο που έχετε, να φροντίζετε όσο είναι δυνατόν να το βελτιώσετε, να βλέπετε πάντοτε τη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων και όχι την σκοτεινή.*

***Αλλά ο πραγματικός τρόπος να απολαύσει κανείς την ευτυχία είναι να την σκορπίσει στους άλλους.***  
*Προσπαθήστε όταν θα αφήσετε τον κόσμο να τον αφήσετε λίγο καλύτερο από ότι τον βρήκατε. Και όταν θα έλθει η σειρά σας να πεθάνετε, θα πεθάνετε ευτυχείς, διότι θα αισθάνεστε ότι δεν σπαταλήσατε τον καιρό σας και ότι κάνατε το καλύτερο που μπορούσατε.*

*Να είστε έτοιμοι με τον τρόπο αυτό να ζήσετε και να πεθάνετε ευτυχείς. Να μείνετε πάντοτε πιστοί στην Προσκοπική σας Υπόσχεση και όταν ακόμη σταματήσετε να είστε παιδιά.*

*Εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει να το κάνετε.*

***Ο φίλος σας,***

**BADEN POWELL**

**Κέρος Γιάννης**

**«Σταυραετός»**